

“...TOT DE MAAN EN TERUG”

Waar droom je van als je bijna niets hebt?

18 | 12 | 2016 | 17:00 UUR

THEATER AAN HET SPUI, ZAAL 2

SPUI 187 2511 BN DEN HAAG

EEN MAGISCH TONEELSTUK GESPEELD DOOR KINDEREN ZOALS JIJ EN IK

Na afloop ontmoeting, waarbij het van Harte Resto voor eten en drinken zorgt

- **TEKST & REGIE:** Gita Hacham
- **CHOREOGRAFIE:** James Walcott van Stichting Aight
- **MUZIEK:** Leerorkest The Residence o.l.v. Wenny Roeffen
- **ANIMATIEFILM:** Brian Elstak

Vooraf reserveren via INFO@LEERGELDDENHAAG.NL

ENTREE GRATIS



Foto: Jean van Lingen

“...TOT DE MAAN EN TERUG”

De maan komt op en het is stil in de speeltuin. Marlon woont liever daar dan thuis en Matilda is op zoek naar haar lievelingsbeertje die zij kwijt is geraakt. Eerst schrikken ze van elkaar en weet Marlon niet wat hij moet denken van het kleine meisje die hem om hulp vraagt. Hij is een stoere jongen die niets van knuffelberen afweet en trouwens hij is op weg naar zijn beste vriend.

Rashida, Ambro en Barbara zijn de weg kwijt en Google Earth brengt hen de hele tijd de verkeerde kant op. Ineens zijn ze in een speeltuin. Beweegt er iets in de schaduw? En is er iemand daar op de maan? Iemand die op hen lijkt?

Allen zoeken een weg, willen weg of willen eigenlijk helemaal niet weg, maar lekker thuis blijven, en het aller, allerliefst een eigen kamer. En waar droom je nog meer van als je 's nachts uit het raam kijkt en de zilverstralen van de maan de kamer blauw schilderen? De kinderen weten het wel.

Marlon wil het liefst dansen, misschien wel op de maan. Hij besluit zijn geheim met Matilda te delen en zo zorgt hij ervoor dat zij haar beer weer kan zien, tot haar grote blijdschap. Hoe krijgt Marlon dat voor elkaar? Iets kan alleen bestaan als je erover durft te dromen.

Op de achtergrond beweegt een groepje kinderen in de schaduw. Het zijn de schaduwkinderen. Ken je ze? Ooit gezien? Let 's nachts op bij volle maan.

ACTEURS: Xhandrick Marchena, Taouba Ahbod, Sanne Post, Gadieja Rabhi, Abel John Peter, Aya Afannoua, Beyza Yildirim, Xaidry Regales.

MUSICI: Devi Praladsingh, Selin Bulut, Margaret Ighiwiyisi.

Deze voorstelling is financieel mogelijk gemaakt door het KANSfonds.

